



**JOSÉ DE NEBRA: VÍSPERAS
DE CONFESORES**

*La Grande Chapelle, Schola Antiqua
o.l.v. Àngel Recasens*
Lauda LAU004

Een onbekende componist, een ensemble waar ik wisselende ervaringen mee had en een lijvige toelichting die er alles aan doet om uit te leggen dat de muziek op deze cd vooral eenvoudig was (het gaat hier nadrukkelijk niet om een Mariavesper). En dan zo'n indrukwekkende verrassing! Met zeer beperkte middelen – misschien hoopte De Nebra dat zijn muziek vanuit Spanje ooit oostwaarts zou trekken om in de conservatieve Sixtijnse kapel tot klinken te komen – overtuigen de vijf laat-barokke psalmen en een magnificat. Vier stemmen a cappella zingen perfect beheersd de wildste harmonieën, zonder de drang die barokmuziek soms kan hebben, afgewisseld met gregoriaans en orgelspel. La Grande Chapelle nam deze muziek van De Nebra in Antwerpen op met een nieuwe bezetting van vooral Engelse heren, die samen een klank maken waar vele ensembles een puntje aan kunnen zuigen. Het is te hopen dat Àngel Recasens deze belofte met zijn ensemble kan blijven waarmaken.

AE